



# PROGRAMMA

---

BIJ GELEGENHEID VAN HET

## ZILVEREN PRIESTERFEEST

VAN DEN  
ZEEREERWAARDEN HEER  
**J.G. VERHOEFF**  
PASTOOR TE BREEZAND  
(N.H.)

1908  
19 DECEMBER  
1933



Z a T E R D A G 6 J A N U A R I .

des middags om half 4

P L E C H T I G E O N T V A N G S T

van den Zeer. Eerw. Jubilaris

aan de Grens der Gemeente.

De Kerk wordt geopend om drie uur en allen gelieve te zorgen UITERLIJK om half 4 in de Kerk aanwezig te zijn.

Voorafgaan door misdienaars en bruidjes en onder klokgelui treedt de Jubilaris Zijn Parochiekerk binnen. Hierbij wordt door allen gezongen: Het Welkomstlied. (zie bl. 8).

2.

Onmiddellijk daarna volgt een

PLECHTIG LOF

waaronder een korte toespraak.

1. Veni Creator van Kornmüller.
2. Sacris Solemnis van Haller.
3. Haec dies van Ett.
4. Magnificat
5. Korte Toespraak
6. Priester Cantate van Jansen. (bl. 9)
7. Alma
8. Tantum Ergo, door allen.
9. Feestlied, Bl. II.

Hierna wordt de Jubilaris, wederom voorafgegaan door misdienaars en bruidjes door de Kerk naar de Pastorie geleid.

3.

Z O N D A G 7 J A N U A R I.

Algemeene H. Communie der geheele Parochie. De H. Communie wordt reeds uitgereikt om half 7 en onder de H. Mis van 7 uur.

Om half 10 de Plechtige Hoogmis, door den Zeer Eerw. Jubilaris op te dragen.

Door het Sint Jans' koor wordt onder leiding van den Heer G. Timmer de vierstemmige Mis Loreto van Goller gezongen.

De Feestpredikatie zal worden gehouden door den Zeer Eerw. Heer P. v.d. Meer, Pastoor te Schermer.

Nà het Offertorium wordt gezongen Het Weesgegroet van Müller, voor Solo en Koor.

Nà de Hoogmis wordt door allen het Danklied gezongen. Aan U, lieve Jesus. (bl. 12).

4.

R E C E P T I E.

Zondagmiddag 7 Januari.

van 2 tot 3 uur.

Bij het binnentreden van den Jubilaris wordt door allen het Welkomstlied gezongen.

1. Welkomstlied. (bl. 8)
2. Toespraak door den Voorzitter van het Feestcomité met aanbieding van het cadeau der Parochie.
3. Cantate groote Koor. (bl. 9).
4. Toespraak Meisjes-Congregatie met aanbieding van cadeau.
5. Cantate Meisjes. (bl. 13).
6. Toespraak Jonge-Mannen-Congregatie.
7. Smeekbede tot Maria voor den Jubilaris, door de Meisjes. (bl. 15).

5.

Zondagavond om 7 uur

P L E C H T I G D A N K L O F.

met Te Deum en Toespraak door den Jubilaris.

1. Salutis Humanea van Haller.
2. Homo Quidam van P. Haagh.
3. Ego sum Panis van Haller.
4. Magnificat
5. Toespraak door den Zeer Eerw. Jubilaris.
6. Maria-Hulde (bl. 16) van Müller.
7. Te Deum van Andriessen.
8. Tantum Ergo van Marinus.
9. Aan U lieve Jesus (bl. 12.)
10. Dank, Dank, Dank.

6.

MAANDAG 8 JANUARI.

PLECHTIGE

KINDER - HULDE.

Om 8 uur de gezongen H.Mis met  
generale H. Communie der kinderen.

Om half 11 HULDIGING van  
den Zeer Eerw. Jubilaris door de  
schoolkinderen, met aanbieding van  
het cadeau. De kinderen moeten om  
kwart over tien in de school aan-  
wezig zijn.

Verdere feestelijkheden der kinde-  
ren worden nader aangekondigd.

7.

PROGRAMMA voor Maandag 8 en

Dinsdag 9 Januari, des avonds om  
half 8 precies.

Parochiale Feestavond.

1. Welkomstlied. (bl.8).
2. Opening door den Voorzitter.
3. Priester-Cantate (bl.9).
4. Van Droom en Daad, missiespel  
in een bedrijf.  
Personen.
  1. Missiezuster.
  2. Yolanda )  
Julia ) kostschoolmeisjes.
  3. Twee medezusters.
  4. Inlandsche kinderen.
  5. Maria-Verschijning.
5. Priester-Cantate: Tu es Sacerdos  
in aeternum! door het Meisjes-  
koortje (bl. 13).
- 6  
P A U Z E.
6. Twee humoristische gezangen:  
Groszmutter will tanzen.  
O Pepita.
7. Op gemakkelijke Conditie's, blij-  
spel door Gemengd Toneel.
8. Jansen-Cantate.

W E L K O M S T L I E D.  
-----

Wijze: Oostenrijksch Volkslied.

Welkom, Priester in ons midden,  
 Welkom op deez' plechtige stond,  
 Heel Breezand wil nu getuigen,  
 Hoe 't in U een Vader vond.  
 Vol van vreugde  
 Uwe deugden,  
 Prijzen voor het nageslacht,  
 Luider schalle,  
 Door deez' halle,  
 't Jubellied uit volle kracht!

Reeds een zilv'ren ring van jaren,  
 Boodt Gij God als offeraar,  
 't Godd'lijk Lam voor's menschen zon  
 Aan het God gewijd altaar. (den,  
 Met Uw woorden,  
 Die men hoorde,  
 Troost gebracht in's menschen nood,  
 Straf ontbonden,  
 Van de zonden,  
 Hen gesterkt ook bij den dood!

Sinds het laatste vijftal jaren,  
 Mocht Gij ook aan onze Kerk,  
 Uwe beste krachten wijden,  
 Vruchten plukken van Uw werk.  
 U zij hulde,  
 Die vervulde,  
 Grooten ijver voor Gods Huis!  
 Dat verkondig,  
 Nu volmondig,  
 Ons gezang en feestgeruisch!

O, wij bidden God Almachtig,  
 Nieuwe kracht steeds voor Uw taak  
 Hooger stijge Zijne glorie,  
 Door Uw ijver voor Gods zaak  
 Dat Hij loone,  
 En betoone,  
 Zijne gunsten in den tijd!  
 Priester heden,  
 Ook in 't Eden,  
 Priester zijt G'in eeuwigheid!

P R I E S T E R - C A N T A T E.  
-----

voor Solo en 4 stemmig koor.

Koor.  
 Zie, ik heb U uitverkoren,  
 Priester zijt G'in eeuwigheid,  
 Mij zult ge immer toebehooren,  
 Mij en 't volk door U geleid,  
 Des Heeren roepstem klonk,  
 En 't jeugdig hart,  
 Heeft 't antwoord reeds gegeven:

Solo en Koor.  
 Hier ben ik Heer!  
 Voor U mijn kracht en leven,  
 Uw eer en 't zieleheil,  
 Zij 't eenigst streven,  
 Van 't hart, dat ik U schonk,  
 Stijgt immer voort,  
 Langs alle hemelrangen,  
 Tot God den Heer!

Koor.

En maatloos goed,  
 Zendt Hij Zijn rijkste zegen,  
 In overvloed,  
 Op al de oneffen wegen,  
 Zijns dienaars neer.

Solo.

Vijf en twintig jaar draagt Gij de  
 Priesterkroon,  
 Vijf en twintig vruchtbare jaren,  
 Heil Priester Gods wat heerlijk he-  
 melsch loon,  
 Mocht G'in dien tijd vergaren.  
 Als Sint Jan, onze heilige Schutzpa-  
 (troon

Waakt G'over Gods altaren,  
 Breezand erkent in U een heldenzoon,  
 Een strijder voor zijn scharen.

Koor.

En wij, en wij, en wij, en wij.  
 Hoor duizend stemmen juichen,  
 Op 't blijde feestgetij,  
 Hoor duizend stemmen juichen,  
 Op 't blijde feestgetij.  
 Wij bidden en wij danken,  
 Met opgewekte geest,  
 Luid schallen jubelklanken,  
 O, Herder op Uw feest.  
 Luid schallen jubelklanken,  
 O, Herder op Uw feest!!!!  
 Op Uw feest, op Uw feest!!!

F E E S T L I E D.

-----  
 Lijze. Aan U o Koning der eeuwen.

Wat nu een jubellied schallen,  
 Parochie Sint Jan Breezand,  
 Wat heind' en ver ieder 't hooren,  
 Door heel 't Westfriesche land,  
 Erkonden wij het luide,  
 Wij vieren een Priesterfeest,  
 Als Gost, West, Noord of Zuiden,  
 Nog nimmer is geweest.

Gij Priester hebt in den Wijngaard,  
 Reeds vijf en twintig jaar,  
 De last en hitte gedragen,  
 Der arbeid, noest en zwaar,  
 Maakt Gij niet het lijden,  
 Noch d'offers God gebracht,  
 De zilvren kroon nu blijde,  
 Als loon nu tegenlacht.

Wat ons nu danken den Gever,  
 Die U met genaden sterkt,  
 Want danken wij U ook tevens,  
 Voor 't goed, door U hier bewerkt,  
 Gij bidden God Almachtig,  
 Die U en ons geleid  
 't pad der deugd standvastig,  
 Naar 't eeuwig jubeltij!!!

## DANKLIED.

-----  
 Wijze: Aan U onze Koning.

Aan U lieve Jesus, aan U mijnen dank!  
 Wanneer ik bedenk het onschatbaar ge-  
 Tot Priester verkoren, (schenk,  
 U toe te behooren,  
 Dan moet ik U loven,  
 En prijzen daarbij,  
 Weinig beneden de Eng'len staat hij.

Aan U lieve Jesus, aan U mijnen dank!  
 Wanneer ik beken hoe onmachtig ik ben,  
 Om zielen te winnen,  
 Die eeuwig U minnen,  
 Dan is 't Uw genade,  
 Die hielp mij daarbij,  
 Eere aan Jesus! Die eer niet aan mij!

Aan U lieve Jesus, aan U mijnen dank,  
 Want als ik beschouw dit gewijde ge-  
 En hoe al te gader, (bouw,  
 Men mint mij als Vader,  
 Dan smelt ik in tranen,  
 Dan buig ik het hoofd,  
 Groot is Uw goedheid, Mijn God wees ge-  
 (loofd!

Aan U lieve Jesus, aan U mijnen dank,  
 Want vijf maal vijf jaar, hebt Ge mij  
 aan 't altaar,

Met gunsten beladen,  
 O blijf met genaden,  
 Mij bijstaan en zegen,  
 Hier allen met mij,  
 Leid Uwe kudde ter hemelsche wei!

## PRIESTER-CANTATE.

-----  
 Tu es Sacerdos in aeternum!

1.

Solo.

O Geest, die daalt in vlammentongen,  
 En geeft aan tongen hemeltaal,  
 Wij zingen 't lied der zegepraal,  
 Door Christus voor Zijn dood gezon-  
 Het levenslied, dat stervelingen, (gen,  
 Met priesterlijke lippen zingen,  
 Het lied, waarin de Hemel hoort,  
 't Levend Woord!

Solo.

De Hemelglorie uitgetreden,  
 Om d'aard met glorie te betreden,  
 Heeft Hij bij 't laatste avondmaal,  
 In wonderlijke liefdetaal,  
 Den hoogsten Priesterzang gezongen,  
 Die is tot 's Vaders troon gedrengen,  
 Tot d'allerhoogste hemelsfeer,  
 Hem ter eer!

Koor.

"Het profetenwoord vervuld!"  
 Juicht het door de hemelzalen,  
 d'Echo gaat het hier herhalen,  
 " 't Reinste Offer, dat verkondt  
 Lof aan God op 't wereldrond,  
 Wordt gebracht op iedren stond!"

Als de zon na 't nachtelijk duister,  
 't Aardrijk opwekt tot nieuw leven,  
 Komt reeds vijf en twintig jaren,  
 Onze Herder 't Voedsel geven,  
 Aan de hongerige scharen,  
 Dan..in lieven morgenluister,  
 Beeft een liefdelijk geselschap



Sidderende woordenglippen,  
Van gewijde priesterlippen,  
En geheime stilte hoort,  
't Heilig Consecratie-Woord,

II.

Solo.

Stil en ston,  
Staat het heele Engllendom,  
Nijgt eerbiedig, zwijgt en hoort,  
Gods geheim in 't Priesterwoord  
Soli.

Morgenstralen blijder hupplen,  
Morgenwolken rijker drupplen,  
"Wellekom! Wellekom!"

Solo.

Over volle korenaren,  
Langs de ranke wingerds varen,  
Zefirs, zonnestrallen waren,  
Om en om, om en om,  
Laaien, waaien, Wellekom!

Koor.

De aarde zingt haar jubel uit (bis)  
Als een maagdelijke bruid!  
Zonnestrallen met uw tale,  
Zwijgt en zwicht,  
In den morgen blinkt verborgen,  
"Licht uit Licht!" (bis).  
Zingt in 't nieuwe morgenlicht,  
Nieuwen zang van lofgedicht.

Gloeien de bloeiende druiven niet?  
Juichen de buigende halmen niet?  
Zingt des Heeren Liefdemaal,  
In mystieke morgentaal.  
In morgenrood, in zonneschijn,  
Kient Hemelbrood, kient Hemelwijn.

Soli.

Morgenstralen blijder hupplen,  
Morgenwolken rijker drupplen,  
Koor.

Bij het jagen van de dagen vol van  
Is gegeven, hemelleven, (smart,  
In ons hart!  
En geheime stilte hoort,  
't Heilig Consecratie-Woord...

III.

Koor.

Heilig! Heilig! Driewerf Heilig!  
Godsgeheim in Priestertaal,  
Werelden zuchten in langen nood,  
Schepselen vluchten den bangen dood,  
Nachten verwachten den dageraad,  
Zondaars versmachten naar Gods ge-  
(naad'.

Heilig! Heilig! Zingt alom:  
Priesterlippen: Wellekom!  
Priesterkoning Jesus, kom!!

En Gij Herder, voer ons verder,  
Naar de Hemelwoning voort,  
Zingt in de glorie,  
't Lied van victorie:  
Eeuwig, eeuwig 't Consecratie-Woord!!

S M E E K B E D E

tot Maria voor den Jubilaris.

Smeeken wij vol liefde en vuur,  
Tot Maria, de Moeder, die nimmer  
Haar Priester vergeet.  
Mogen rampen dreigen, de nooden stij-  
Zij blijft Zijne Moeder. (gen,  
Zij zal Hem in droefheid nooit ver-  
Wie tot Haar smeekt, beschermt Zy (laten),  
Smeeken wij, enz.

## M A R I A - H U L D E.

-----  
 voor Trio en Koor.

Trio: Maria spreekt:

Priester, vijf en twintig jaren,  
 Hebt Gij nu mijn Zoon gediend,  
 Zeg mij, wie geleidd' Uw schreden,  
 Naar het harte van Uw Vriend?

Koor: De Priester antwoordt:

Moeder, onder Uw geleide,  
 Diend'ik Jesus en U beiden,  
 Eere zij God, eere zij God,  
 Eer aan Maria, Gods Moeder!

Trio. Maria spreekt:

Priester, wie stond bij het Offer,  
 Elken morgen aan Uw zij,  
 Wie liet G'in Uw plaats Hem dragen,  
 Als een waardiger dan Gij?

Koor. De Priester antwoordt:

Moeder, in Uw reine handen,  
 Legde'ik het Lam der Offerande,  
 Eere zij God, eere zij God,  
 Eer aan Maria, Gods Moeder.

Trio. Maria spreekt:

Priester, wie droeg Uw gebeden,  
 Voor de zondaars op aan God,  
 Wie bad met U om genaden,  
 Voor der g'loov'gen zielen lot?

Koor. De Priester antwoordt:

Heilige Moeder, vol erbarmen,  
 Redding vonden z'in Uw armen.  
 Eere zij God, eere zij God,  
 Eer aan Maria, Gods Moeder.

Trio. Maria spreekt:

Priester, wie zal hulpe bieden,  
 In deez' kammervolle tijd,  
 Wie de jeugd en Ouders bijstaan,  
 In hun zorgen, in hun strijd?

Koor. De Priester antwoordt:

O Maria, tot U vluchten,  
 W'allen, die in lijden zuchten,  
 Eere zij God, eere zij God, eer  
 Eer aan Maria, Gods Moeder.

Trio. De Geloovigen spreken:

Moeder, hoor onz' zwakke beden,  
 Voor Uw Priester, dat Gij toch,  
 Hem bescherm' naar ziel en lichaam,  
 Nu en vele jaren nog!

Koor. Maria antwoordt:

'k Zal mij over Hem ontfermen,  
 'k Zal mijn Priester trouw bescher  
 Eere zij God, eere zij God. (men  
 Eer aan Uw Priester, Uw Herder!  
 Eere zij God, eere zij God.  
 Eer aan Uw Priester, Uw Herder!  
 E E R E !

## D A N K L I E D.

-----  
 Dank, dank, dank, juichen wij allen met  
 Den Heer onzen God, (vreugde,  
 Die door Zijnen Priester ons verlost  
 Uit der duiv'len macht (heeft.  
 en geweld.  
 Komt laten wij met alle Eng'len juichend  
 (zingen  
 Eere zij God, eere zij God,  
 Eere zij God in den Hooge!